



GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HET HOUTLAND TORHOUT v.z.w.

Tulpenstraat 6, 8820 Torhout
www.heemkundetorhout.be
RPR Gent, afdeling Oostende
0468.969.066

Met steun van:



Voorstelling Het Houtland jaarboek 2023

Twee jaarboeken van de Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland-Torhout die verschijnen in hetzelfde jaar. Dat is 2023. Tot nu toe was het jaarboek de verzameling van wat in een kalenderjaar werd geschreven. We konden daardoor pas na het aflopen van het jaar alles afronden. Het was soms een huzarenstukje om het jaarboek in januari af te hebben. We denken dat het beter is om het jaarboek al op het einde van het jaar aan onze leden aan te bieden. Na het jaarboek van 2022 in januari, is er nu in december dan het jaarboek van 2023. Wie zijn lidgeld in 2023 betaalde, die ontvangt het jaarboek van 2023.

Het nieuwe jaarboek bevat interessant leesvoer: Tijdens de voorstelling van het jaarboek geven de auteurs kort toelichting bij hun artikel. Even vaak krijgen de aanwezigen een waar achter-de-schermen-verhaal. Welke artikels vinden we in het jaarboek?

- Jan Dedeyne neemt ons in zijn artikel mee naar Zuid-Afrika. Op het einde van de 19de eeuw werd de in Torhout geboren Eduard Lauwers er consul.
- De belangstelling voor de Boerenoorlog in Zuid-Afrika rond 1900 kan men onder meer vinden in de herbergnamen die verwijzen naar het conflict. Jan Dedeyne zocht uit wat dit fenomeen betekende in het Houtland.
- Eeuwelingen kregen rond 1900 nog heel wat aandacht. Honderd jaar worden was toen ook vrij uitzonderlijk. De hele gemeenschap vierde feest. Frans Vanclooster bestudeerde vier Torhoutse casussen uit de periode tussen 1900 en 1970.
- Hendrik Vandeginste beschrijft wat heel jonge mensen meemaakten. In zijn artikel komen personen aan het woord die kort na de Eerste Wereldoorlog school liepen. Veel later blikten zij terug op hun leven, onder meer tijdens de Eerste Wereldoorlog.
- Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het niet veilig in onze regio. Naast het gevaar van militaire acties was de strijd om het bestaan niet zonder risico. Daniël Lansens schreef een verhaal over een Torhoutse bende. Of was het een verzetsgroep?
- Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men kapelletjes tegen. Maar hoeveel zijn er precies in Torhout en hoe zien die er uit? In een onder leiding van Jan Dedeyne geschreven artikel biedt de werkgroep 'kapellen' een inventaris aan.
- Afsluitend staat een activiteitenverslag van 1 januari t.e.m. 31 augustus 2023.

Naast het jaarboek geven we een zicht op de activiteiten van de kring van het voorbije en komende jaar. Met een eindejaarsdrink nemen we afscheid van het jaar, maar niet van elkaar. Mocht je onverhoopt de voorstelling niet kunnen bijwonen, dan hopen we je te ontmoeten in 2024 op een, twee, ... activiteiten. Tot dan!

Wanneer: donderdag **7 december 2023, 20.00u** Vanaf 19.30u zijn we aanwezig.

Waar: CC de Brouckere, **Club de B**, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout

Wie: voor iedereen die interesse heeft in Torhout

Komende activiteiten:

- 18 januari: voordracht Vlas : verleden, heden en toekomst
- 19 februari: voordracht Het Romeinse wegennet in West-Vlaanderen

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via ghkhoutland@gmail.com of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkunde-torhout.be