

**GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HOUTLAND TORHOUT vzw**

Secretariaat: Tulpenstraat 6, 8820 Torhout
www.heemkundetorhout.be

Met steun van:



Activiteiten in november

In de maand november hebben we vier activiteiten waar de Geschied- en Heemkundige Kring bij betrokken is. Allen natuurlijk aanraders, maar dat ontdek je natuurlijk zo meteen ook zelf:

9 november 2014, voorstelling om 14u en 16u Theaterwandeling: "Leven in bezet Thourout"

Deze theaterwandeling, gebaseerd op de lokale geschiedenis, neemt je mee naar het dagelijks leven in Torhout ten tijde van de Duitse bezetting in 1914 – 18. Aan de hand van het verhaal van 9 personages kom je meer te weten over de vluchtelingen in de beginnende dagen van de oorlog, de rantsoenering, de omgang met de Duitse bezetter, de behandeling van de krijgsgevangenen in het Duitse Kriegs-lazaret, het verdriet van de achterblijvende vrouwen en kinderen, de verschrikkelijke laatste oorlogsdagen.



Op deze tocht kom je bovendien op plaatsen waar je anders geen toegang tot hebt: de kerktoren, de raadzaal van het stadhuis, de schoolkapel van de scholengroep Sint-Rembert. Negen leraren en oud-leraren van de Middenschool Sint-Rembert speelden deze theaterwandeling in oktober voor hun leerlingen en doen dat nu graag nog eens over voor een Torhouts publiek.

De kring is betrokken bij het verzamelen van het historisch referentiemateriaal. Een aanrader voor iedereen met interesse in het verleden van Torhout.

Tickets dienen geserveerd te worden via Balie CC de Brouckere.

Prijzen: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor 12-18-jarigen, gratis -12

11 november 2014 Wapenstilstandsfeest

Op 11 november organiseert de stad Torhout traditiegetrouw de wapenstilstandsfeest waarin de herdenking van de slachtoffers van de Eerste en Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. 100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is deze herdenking zeker aan de orde. Iedereen wordt verwacht om 9.45 uur voor het stadhuis. Om 10 uur is er in de dekanale kerk een plechtige dienst ter nagedachtenis van de Belgische militaire en burgerlijke oorlogsslachtoffers. Na de mis gaat het in stoet naar het monument op het

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via desender.decamer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be

Conscienceplein waar een bloemenhulde wordt gebracht. Afsluitend volgt nog een academische zitting (vermoedelijk vanaf 11.30u). Tijdens deze academische zitting stelt de Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout kort de tijdslijn van de Eerste Wereldoorlog in 1915 voor. Daarna volgt een receptie.

17 november 2014, 20u

Voor den kop geschoten. Executies van Belgische spionnen door de Duitse bezetter (1914-1918)

Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog is niet alleen een verhaal van de oorlog aan het front. De tijdslijn die de kring maakt, bewijst veelvuldig dat de verhalen in het bezette gebied soms heel wat andere facetten bevatten.

In bezet gebied poogden verscheidene personen op hun manier de Duitse bezetter te bestrijden. Daarbij was één manier informatie over het Duitse leger in de handen van de geallieerde troepen te bezorgen. De Duitse reactie kon niet uitblijven.

In deze lezing vertelt Jan Van der Fraenen een uitzonderlijk verhaal van gewone mensen, moed, patriotisme en verraad over het Belgische spionagenetwerk in de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt daarbij onder gebruik van dagboeken, getuigenissen, verslagen, brieven,...



Jan Van der Fraenen is wetenschappelijk medewerker van het Legermuseum in Brussel. Hij werkte aan meerdere boeken en artikels betreffende de Eerste Wereldoorlog en de Koude Oorlog.

**De lezing is in CC de Brouckere Torhout, zaal Club de B
Gratis voor leden, niet-leden steunen ons met €2**

23 november 2014, 11u

Plaatsen grafsteen Delplace in de Sint-Pietersbandenkerk

Tijdens de voorstelling van het jaarboek van 2013 in januari dit jaar toonden we de aan de kring geschonken grafsteen van de familie Delplace. Meer informatie over de grafsteen kan je vinden in het begin van het jaarboek van 2013. Toen gaven we ook aan dat we zochten naar een goede plaats om de steen te bewaren en te tonen.

Vanaf 11 uur tonen we de grafsteen aan het grote publiek. We geven achtergrond bij de grafsteen alsook bij het project om de steen daar te plaatsen. Onder meer schepen Lieselotte Denolf geeft toelichting bij de rol van de stad in het project. We sluiten af met een receptie.

Komende activiteiten:

7 december: Het eerste jaar van de Groote Oorlog in Torhout i.s.m. KWB Centrum
21 januari: voorstelling jaarboek

Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via desender.decamer@scarlet.be of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be